

Storm?

Pings Naturhistorie

Harald H. Lund
R. Storm Petersen



★ ★
Alvilda
★



Sneglen og Bilen

En væddeløbsbil fór forbi en grøft
med hu og hej og med motorsnøft.
En støvsky stod omkring alle ting,
mon bilen klared' det store sving?

En snegl gik i græsset med roligt fjed,
han flytted' sig sindigt fra sted til sted.
Da lo små blomster på grøftens kant,
hans sneglefart de lidt komisk fandt.

Bliv dog som bilen, du dumme snegl,
stryg ned ad vejen for fulde sejl.
Det går for langsomt på den manér,
slet ingenting du af verden ser.

Men sneglen smilte sit sneglesmil
og holdt i græsset et lille hvil.
Jeg ser vist mer' fra mit lille hus
end denne bil med sit sus og dus.

Der lød et råb og et vældigt brag!
Man skulle tro, det var dommedag.
En støvsky stod omkring alle ting,
en bil lå væltet i vejens sving.

En gammel snegl, der gik aftentur,
tog op af lommen sit lommeur.
Og langsomt listed' den gamle frem.
Jo, børn, vi snegle når tidsnok hjem.



Storn



Pindsvinet og soldaterne

Rejse børster kan et pindsvin,
når det mærker, der er fare.
Tidligt lærer lille Stikle
sig mod fjenden at forsvare.

Ind med trynen, rul jer sammen,
myndigt kommanderer fatter.
Der er øvelse i grøften
under paddehattes latter.

Fatter skælder ud og brummer,
men de kender snart parolen.
Langs med grøften seks soldater
går og sveder tran i solen.

De har lært at rejse børster,
bajonet i solskin blinker.
Ingen af de små soldater
ser, at fatter pindsvin vinker.

