

NICOLE BOYLE RØDTNES

HORN og VINGER

3 • EN GOD LEDER

Illustreret af Viki Munksgaard

★ ★
Alvilda
★

*I Ådalen bor en flok heste med lange horn i
panden.*

De høje træer giver dem skygge.

Og det grønne græs giver dem mad.

Men andre vil også have dalen.

*En anden flok heste vil gøre alt for
at bo her.*

De heste har ikke horn, men vinger.

Måne er vokset op i Ådalen.

Hun har aldrig kendt sin mor og far.

*Hun ventede på at få et horn, men i stedet
fik hun vinger!*

*Hun løb op i de høje bjerge. Her bor de
andre heste med vinger.*

Men hendes ven Storm ledte efter hende.

Han blev fanget af hestene med vinger.

*Så Måne måtte befri ham. Nu er de begge
på flugt.*

Flugt

Storm og jeg løber, alt hvad vi kan.

Vi holder først en pause ved en bæk, da vi ikke mere kan høre vinger bag os.

Vi drikker begge længe.

”Hvor skal vi tage hen?” siger Storm.

”Jeg må ikke bo i dalen på grund af mine vinger,” siger jeg.

”Og jeg kan ikke være på bjerget på grund af mit horn,” siger han.

”Vi må blive i skoven,” siger jeg.







At vælge sin flok

Jorden er blød under mine hove. Her dufter af regn.

Over mig hænger grønne og gule blade. De giver os læ.

Men jeg savner at se himlen. Jeg savner at løbe frit i Ådalen.

”Her kan vi vel godt bo?” Storm ser rundt.

”Du behøver ikke at blive,” siger jeg.

”Du er min ven,” siger han. ”Jeg går ikke fra dig. En god leder passer på sin flok.”

”Men jeg er ikke din flok,” siger jeg. ”Så



ville jeg ikke have vinger.”

”Man vælger selv sin flok,” siger Storm.

”Og jeg vælger dig.”

”Tak,” siger jeg. ”Jeg ville ønske, at vi alle kunne leve sammen.”

”Også mig, men det er umuligt,” siger Storm. ”For dem med vinger vil stjæle dalen fra os.”

”De har ikke noget valg,” siger jeg og tænker på de sure urter. ”De mangler mad.”

”De kunne bo her,” siger han.

”Nej,” siger jeg. ”Her kan de ikke flyve.”

Næste morgen vågner vi af solen.
Den titter frem bag de mange blade højt
oppe.
Så kan jeg høre en lyd.
Det er lyden af hove, der nærmer sig.
Jeg vækker Storm ved min side.
”Nogen er på vej,” siger jeg.
”Hvad?” mumler han.
Lyden bliver højere.
”Nogen kommer.”
Storm rejser sig.
Så ser vi dem.
Det er Storms far, Santos.
Bag ham kommer de andre.
Alle har de et flot horn i panden.
De er kommet for at hente Storm.